

14.7.11

ברכה לחברי המשלחת היוצאת לפולין- תשע"א

הורים, תלמידים, נפתלי, אריה ומורים יקרים,

אנו עומדים היום ימים ספורים לפני יציאת המסע לפולין לדרכו, בימי קיץ ישראלי לוהט- לבנו ומחשבותינו איתכם.

אתם, תלמידינו בוגרי כיתה י"א, עומדים לצאת למסע ידוע/לא ידוע- בלויית אחד מטובי המדריכים, נפתלי, מחנכות מסורות, תרצה ונגה, ומובילת משלחת רצינית, חנהלה ועד מרתק, אריה פינסקר.

עברתם תהליך מאומץ של הכנה, למידה וחקירת נושא יהדות פולין והשואה. צפיתם בסרטים של חבריכם ואחייכם שהיו שם, אולם בכל זאת, כשתחוו את החוויה בעצמכם- תהיה זו חוויה ראשונית, קשה מסעירה ומרגשת.

אני מאחלת לכם שהמסע הזה לפולין יהווה עבורכם מעבר לחוויה הרגשית גם שיעור מרתק לחיים בו תלמדו להעריך מחדש את ערך חיי האדם, חשיבות מתן כבוד להתייחסות אנושית לכל אדם באשר הוא.

המסע הזה מזמן לכם גם הזדמנות של שילוב עם תלמידים מבית ספר אחר, "מעלה שחרות" מהערבה. אני משוכנעת שתדעו לנצל הזדמנות זו על מנת להכיר חברים חדשים, לצמוח מן המפגש ולהתעשר גם מהמפגש החברתי.

לכם ההורים, שסייעתם מא' עד ת' בכל שלבי ההכנה, ההתלבטויות והתהליך עצמו- תודה בשם צוות בית הספר, הליווי הרגשי שלכם ימשך גם במסע עצמו, מרחוק ועוד שנים רבות וארוכות אחר כך.

ההתארגנות לקראת המסע מלווה בהיתקלות באתגרים בלתי צפויים ואני מודה לצוות שעמד במשימה בקור רוח ובמקצועיות.

תודה למחנכים שמלווים מרחוק: איציק, שמרית והילה, תודה למור שליוותה את התהליך בבית הספר ותודה לאריה פינסקר שהסכים בפעם השלישית להתלוות למסענו. חוויות החניכים והצוות מהשנים שעברו איתו היו מרגשות בצורה יוצאת דופן- כך שיש למה לצפות גם השנה.

לסיום, לכם התלמידים, 47 במספר, ייצגו אותנו בכבוד, באופן תרבותי - מצו את המרב מן המסע מהבחינה הלימודית, רגשית וחברתית. מחזיקה לכם אצבעות.

נורית