

## דברים שנשאה הגברת חנה שחורי, ניצולת שואה, עדה,

### בטקס יום השואה תש"ע, שהוקדש לסיפור חייה

חלפו שישים וחמש שנים מאז שהסתיימה המלחמה. עבורנו הניצולים שישים שנות שתיקה ומאמץ להדחיק את זיכרונות העבר, לאזור כוחות לשיקום חיינו, ויחד עם כול העם לתרום לבניית המדינה. לא שכחנו את חוויות העבר ואנו חיים אתם אי שם עמוק בנפשנו.

רק בשנים האחרונות, הודות למוסדות כמו יד ושם למדנו כי מותר לספר, וכי מוכנים ורוצים לשמוע אותנו.. היום הבינו כולם כי חייבים לשמוע את העדויות, למרות הקושי והכאב המלווה את הזיכרונות. חייבים זאת לדורות הבאים.

אנו חשים שמוטלת עלינו חובת שימור הזיכרון והנחלתו.

המסר החשוב ביותר שלי אליכם הוא שזה הבית שלנו. מי שבא משם ועבר את השואה ומי שחי היום ושומע את החדשות ורואה את העולם מסביבנו מבין היטב: זה הבית היחידי שיש לנו, וצריך לשמור עליו טוב טוב. לתרום מעצמנו כל מה שניתן כדי שהבית הזה יהיה איתן, מושלם ויציב. אין לשכוח כי העולם סביבנו השתנה רק במעט.

שמירה על הבית מתחילה מבית הספר: תלמדו ותספגו כל מה שניתן לכם כאן. בסיום לימודיכם צאו לתרום בשנת שירות, כל מי מביניכם שיכול, כי שנת השירות תעמיד אתכם מול אלה שזקוקים לכם ותבהיר לכם בבירור מה אתם יכולים לתת, או מה שיש לכם ואין לאחרים. ובהמשך, השירות צבאי, שלא כמו בארצות אחרות, מבגר ומפגיש אתכם עם אנשים שבחיים לא הייתם פוגשים בשום מקום, מגבש ומלמד לחיות עם אחרים.

כלקח אישי מהעבר, לנערות שבכם אני רוצה לומר: היום תפקיד האישה הוא לממש עצמה כמו כולם, ללמוד, להתקדם, ולעמוד על רגליים עצמאיות, זאת בנוסף להיותנו אמהות ורעיות, לתרום לחברה כמה שיותר.

אנו, הניצולים שצעדנו בגיא צלמוות וראינו כיצד משפחותינו, קהילותינו, ועמנו מושמדים, לא שקענו אל תהומות הייאוש ולא איבדנו את האמונה באדם ובצלם אלוהים. אנו מבקשים לחלץ מן הזוועה שחרצה בבשרנו, מסר חיובי לעמנו ולעולם – מסר של מחויבות לערכי האדם והאנושות.