

ברכת המחנכים לטקס קבלת תעודות הזהות

כתבו המחנכים, קרא אורי לנדסברג

תלמידים יקרים, הורים וצוות בית הספר,

זה כמה חודשים שאנו מתכוננים לקבלת תעודת הזהות ישראלית. דנו בנושא בשעורי מחנך, קיימנו סמינר במגדל העמק ובנצרת, ועכשיו הזמן לענות על השאלה – מה משמעות הדבר "להיות ישראלי"?:

להיות ישראלי זה לקטר בטיול השנתי במעלה ימין ולהתמוגג אל מול המכתש הקטן.

להיות ישראלי זה להגיד שפלאפל וחמוס זה האוכל הכי ישראלי אבל לבחור תמיד לאכול מקדונלדס בסוף הטיול.

להיות ישראלי זה לצאת לסמינר במגדל העמק ונצרת ולהצהיר שבתל עדשים הכי טוב.

להיות ישראלי זה לקנות חולצה בזארה, מנגו ו-h&m, לגזור את הצווארון ולהרגיש קיבוצניק.

להיות ישראלי זה להגיע עם אול-סטאר לבית הספר אבל ללכת יחפים ולהרגיש הכי מחוברים לאדמת הארץ.

להיות ישראלי זה להיאבק כנגד חולצת בית ספר למען חופש הביטוי והדמוקרטיה אבל ללבוש כמו כולם את הג'ינס עם חור בכיס הימני מאחורה.

להיות ישראלי זה להבריז משעורי חינוך גופני אבל לרצות לשרת בסיירת מטכ"ל.

להיות ישראלי זה לנשק מזוזות ולהקפיד על כשרות אבל לשנוא ללמוד תנ"ך.

להיות ישראלי זה להתלונן שלא משתפים אותנו בכלום אבל לא להגיע לפעילויות שכבתיות.

להיות ישראלי זה שכולם בכיתה חברים שלך בפייסבוק, אבל אין ממי לקחת שעורי בית.

להיות ישראלי זה לטוס לחופשה ביוון אבל להתגעגע לאילת.

להיות ישראלי זה להגיד cool, omg והמילה הזאת שמתחילה ב-s ונגמרת ב-t, אבל על משהו באמת טוב להגיד "סבבה".

והכי הכי ישראלי זה להתלונן על כמה קשה לחיות פה, אבל לדעת שפה זה הבית, לטוב ולרע.

ובקיצור, להיות ישראלי זה משהו שקשה להגדיר, אבל כולנו מרגישים אותו.

היום אתם מקבלים תעודת זהות ישראלית. נכון, התעודה היא רק נייר מנויילן, אך היא סמל שהרבה מסתתר מאחוריו. משמעות התעודה יצטרך כל אחד מכם לחפש ולבנות בעצמו במהלך חייו. אנחנו, המחנכים, נהייה לצידכם בשנים הראשונות, נלווה, נכוון ונקווה שתדעו לבחור בדרך נכונה, ערכית ומוסרית.

אז תחשבו על זה בדרך הביתה, כשתבדקו את התמונה בתעודה החדשה.

איתכם ושלכם, אורי, אורית, אורית ומורן.