

ברכה לערב שורשים וחלוקת ספרי תנ"ך - תשע"א

שאול אדר, מנהל חטיבת הביניים

ערב טוב לחניכי שכבת ז', להורים, לבני המשפחות, למחנכות ולצוות ההוראה.

שנה אחר שנה משיל הענן טיפותיו על ההר, שנה אחר שנה גורפות הטיפות אדמת סחף פורייה, שנה אחר שנה נערמת לה האדמה בעמק, ובעמק הזה צומחים אתם, מתבגרות ומתבגרים יקרים.

כל אחת ואחד מכם הוא סיפור מיוחד, ששורשיו המסועפים נפרשים על פני מקומות שונים ובעומקים שונים.

הוריתכם, חניכית יקרים, עומדים לצידכם ותומכים בכם לאורך השנים, ובחלקם בוודאי תוהים על פשר הגיל הזה:

האם הוא כמו קיץ - חם ולח ומכביד כל כך?

האם הוא כמו סתיו - לא מחליט מהו עכשיו?

האם הוא כמו חורף - קר ורטוב?

או אולי הוא בעצם כמו אביב - כאשר הכול פורח מסביב?

הגיל הזה הוא כנראה כמו מעגל העונות - בכל רגע המחשבות משתנות!

בחודשים האחרונים בדקתם את העבר העשיר של משפחותיכם במעגלים השונים ונפתחו בפניכם עולמות מופלאים במחוזות מרוחקים.

חקרתם, נדנדתם, שאלתם, אספתם ראיות וסרקתם תמונות. ליקטתם כל מידע וגיליתם פרטים חדשים על משפחתכם המסועפת. נחשפתם לסיפורים ולזיכרונות מרתקים ומרגשים, שנאגדו לעבודת השורשים.

בשירו "שורשים" כותב יורם טהרלב:

"...יכולתי לשיר על בית הכנסת בחג,

על ערב שבת משפחתי.

על אור הנרות המושך אותי לשם...

לשוב אל ימי ילדותי.

אבל אני זוכר מאז ומעולם,
שהשורשים שלי היו הרחק משם.
השורשים שלי תמיד הוליכו הנה,
אל ארץ ישראל, שבין מדבר וים...".

התנ"ך, אותו אתם מקבלים היום, חניכים יקרים, קושר אותנו לעולם של מושגים וערכים,
המשופעים באמרי מוסר ומעשים טובים, אך גם בקנוניות ודברי עוולה קשים.
הקריאה בתנ"ך גם מעשירה את שפתנו בביטויים ובדימויים תנ"כיים מתוך שמחה והנאה.

השבוע מציינים אנו גם את חג השבועות.
"...זהו חג בו ניתנו תרי"ג מצוות לעולם,
וברור, שקצת קשה לכל אדם לקיים את כולם.
מסיימים לזרוע, לנגדל ולקצור,
מסתכלים קדימה ולא מביטים לאחור.
מתחילים, באמירת תודה, על כל מה שצמח וגדל,
חולקים עם אנשים אחרים, שיש להם פחות או שאין להם בכלל...".

שבועות - על גווניו, סיפוריו וגלגוליו - הוא חג שמאחד את כל מה שנותן חיים, ונותן לחיים
משמעות.

החיטה שנקצרת, הטנא המלא בפירות ארצנו והזיכרון של מעמד הר סיני, שבו קיבלנו את התורה
- כל אלו הם סמלים לחברה שחיה מעמל כפיה, במחובר למחזורי הטבע וחוקיו, אך בה בעת
יוצרת גבולות של מוסר, מתוך מחוייבות לכבוד האדם.

החיבור של חג השבועות למקורות ולאדמה, מורגש מאוד בעמק שלנו.

הערב, רגע לפני שנמלא את אסמינו בר ואת יקבינו יין,
ברצוני לאחל לכם - צמיחה, פריחה ובשלות נעורים.

תודה לכל מי שעמל להצלחת ערב זה,
והמשך ערב נעים!

שאול