

## יצחק רבין : ילדות ופלמ"ח

יצחק רבין נולד ב 1 למרס 1922 לרוזה כהן ונחמיה רבין בירושלים. הוא חונך בבית ספר דמוקרטי חקלאי שבו החזון היה שמי שלומד שם יהיה אדם אשר אוהב את הארץ, עובד את אדמתה, מגן עליה מפני מתנחלים ומוכן להתגייס לכל משימה.

בהתבגרותו הצטרף יצחק רבין לתנועת הנוער העובד והלומד ששיקפה את זיקתם לתנועה העבודה והפעילות בה הייתה חלק בלתי נפרד מחייו. את לימודיו התיכוניים המשיך בבית הספר החקלאי בגבעת השלושה, משם עבר לבית הספר החקלאי כדורי ושם מצא את מקומו.

בשנת 1938 גויס יצחק רבין לשירות ההגנה בשל תקיפת בית הספר ע"י ערבים מן הסביבה.

עם סיום הלימודים, זכה בתעודת הצטיינות ובמלגת לימודים נחשקת. רבין תכנן ללמוד באוניברסיטה בארה"ב אך לנוכח המצב הביטחוני זנח את תכניותיו והצטרף לחבריו בקיבוץ רמת יוחנן, שם גויס לראשונה לפעילות צבאית מבצעית.

כאשר דיבר יצחק על תקופת נעוריו אמר את הדברים הבאים:

"בגיל שבו פורחות האהבות, בגיל 16, נתנו בידי רובה כדי להגן על חיי- ולמרבה הצער, גם להרוג בשעת סכנה... חשבתי שמהנדס מים הוא מקצוע חשוב במזרח התיכון הצחיח... אך נאלצתי להחזיק רובה."

בקיץ 1941, הגיעו צבאות גרמניה הנאצית למזרח התיכון והסכנה לישוב היהודי ארבה מכל עבר. פיקוד ההגנה החליט על הקמת זרוע צבאית: הפלמ"ח ויצחק רבין היה מהראשונים להצטרף לשורותיו. הוא נלחם עם הפלמ"ח במשך כמה שנים, התקדם בדרגות והביא להישגים מבצעיים שתרמו רבות להגנה על היישוב היהודי. באוקטובר 1947 מונה לקצין המבצעים.

יצחק רבין ביטא את אהבתו והערכתו לפלמ"ח באומרו:

"הפלמ"ח ביטא באורח חיו דור של צברים מתנדבים. דור שמוכן לעבוד כדי לקדם את עצמו. הוא ביטא סוג של ישראלי חדש, דמות הראויה לחיקוי הצעירים. מדובר בצורך להסתפק במועט ובאותה נכונות תמימה ואמיתית שהייתה לי ולחברי להקריב את עצמנו למען העם, ואני אומר לך: כך חייתי - עם הצורך הזה."