

ברכה לסיום שנות הוראת החינוך הגופני ב"תבור" וב"עמקים-תבור"

ליווי :

נורית, את פה.. הפרידה היא רק רשמית. כמו שאת רואה, אי אפשר בלעדייך, את חלק בלתי נפרד מהנוף הבית ספרי של "עמקים תבור" והשינוי הוא... שהמערכת שלך "גמישה" ו"משתנה".

ואם בכל זאת באנו לסכם 29 שנות הוראה בגשם, ברוח, בשמש ובימי שרב לוחטים, אז:

שוב ושוב נקראת לדגל והצלת לא פעם את המערכת: חינוך כיתה, מועדי ב', ליווי טיולים, ליווי נבחרות, בוקר טוב מחנך, אין ספור מילויי מקום בכל מקצוע אפשרי ואפילו... האכלת את החתולים.

אבל בראש וראשונה, את אשת ספורט וחינוך גופני. זו האהבה הגדולה שלך, לפעול, להפעיל, להשתלם וגם לצפות. מחנכת בכל מקום לאורח חיים פעיל ובריא וגם נותנת דוגמה אישית. עובדת ללא לאות ואף פעם לא נחה: אין ימי מחלה, אין "לא מרגישה טוב", מתייצבת לכל שיעור תמיד בזמן.

משמיעה את דבריך ובחיקך ידע עולם רחב. דעתנית ואומרת מה שאת חושבת. מתמצאת בענפי ספורט רבים ומכורה לאירועי ספורט בטלביזיה, בעיקר אתלטיקה וטניס. מכירה את כל השחקנים ואת הישגיהם. בעלת זיכרון פנומנאלי לשמות ולתאריכים, לא זקוקה ליומן, רוצה להכיר כל תלמיד ותלמידה בביה"ס באופן אישי, ובאמת... גם זוכרת. תרומתך גדולה, בעיקר בצוות החינוך הגופני וחסרוך ניכר בכל...תודה ענקית על כל השנים !



ואחריהם אין :

הרבה שעות של עשייה והנאה בתחומים שאת אוהבת: לצפות בניחותא באולימפיאדה הקרבה, מבלי לחשוב על ציונים, חלוקת כיתות, ישיבות, השלמות ומבחני י"ב ולקראת נישואיה הקרובים של הילה, ביתך, הרבה מזל טוב ! שתיהני מבנותיך המקסימות ומהנכדים שיגיעו בהמשך. ראי תמיד את הכוס המלאה ואת הצד החיובי ותגלי, שכל בוקר יכול להיות "בוקר טוב".

בהצלחה !!! ואל תשכחי אותנו...

צוות המורות והמורים לחינוך גופני

"עמקים-תבור" תשע"ו