



## ברכת צפרי מניצר לתלמידים



לכל תלמידי "עמקים-תבור", מוריו ועובדיו שלום רב !  
 אני שמח לראות כאן על הר שאול שבגלבע 750  
 תלמידים ו 70 מורים שהשתתפו היום בטיול הבית  
 ספרי שכלל 6 מסלולים שונים.

כבר עשר שנים ברציפות בוחר ביה"ס "עמקים-תבור"  
 להעניק את התעודות החצי שנתיות בטבע ובכך להדגיש  
 ולחזק את הקשר שבין קהילת בית הספר לטבע  
 ולסביבה.

מעטים הם בתי הספר בארץ המקיימים מפעל כה ייחודי  
 הנותן ביטוי חזק כל כך לקשר שלנו לסביבה ולטבע.  
 וכולנו כאן צריכים להיות גאים על כך.

אנחנו ניצבים כאן מול הנוף היפה הזה על הר שאול. שאול מסופר לנו בתנ"ך, נשלח כנער  
 ע"י אביו לחפש אתונות שאבדו לו ונמשח בחיפושיו אחרי האתונות למלך. שאול היה המלך  
 הראשון בתולדות עמנו שאיחד שורה של שבטים מפולגים ומסוכסכים והפך אותם לממלכה  
 אחת מאוחדת. ממלכת ישראל. לפי הכתוב בתנ"ך ממש במקום בו אנו עומדים כרגע בהרי  
 הגלבע נפלו שאול ושלושת בניו בקרב מול הפלישתים. ולכן הר שאול, גבעת יונתן, הר  
 גיבורים, הר מלכישוע, הר אבינדב כולם מנציחים את זיכרון המשפחה המלכותית הראשונה  
 בתולדות עמנו.

הייתי רוצה שניקח את אלמנט האיחוד ממורשתנו של שאול וניישם אותה גם אצלנו: מי ייתן  
 ונדע לקחת את המסוכסך והמופרד ולאחדם יחד.

אני רוצה לברך את כל משתתפי הטיול היום וכל מי שתרם להצלחתו ובראשם את תלמידי  
 י"א וי"ב שלקחו אחריות והובילו את ששת המסלולים השונים. תודה גדולה לבולק שותפי  
 לדרך על ההשקעה והארגון של כל פעילויות "השבוע הירוק".

תודה לכולכם על השתתפותכם - וניפגש בטיולים הבאים.