

לכבוד מר דודו גורן

מנהל בית הספר עמקים תבור

קיבוץ מזרע

תודה והוקרה לאנשים טובים "באמצע הדרך"

בשבוע החולף יצאה כיתה ח' בבית הספר שקד בטבעון לטיול במדבר , טיול שאוצר בתוכו חוויות בלתי נשכחות, חוויות מעצבות לחיים.

אחת מהן ארעה ביום שלישי אחר הצהרים עם סיום מסלול הטיול בכרובלת חרירים, מזרחית למכתש רמון.

הגענו לחניון בו היינו אמורים לשהות באותו הלילה, וגילינו כי עגלת הציוד שלנו עם ציוד הלילה, האוכל והבגדים החמים לא מחכה לנו במקום המיועד.

ואז... פגשנו את האנשים הטובים מבית ספרך שהפכו להיות "מושיענו בעת צרה".

הראשון שניגש אלינו היה מורה השלח סמי אלפסי , בחביבות רבה ובמקצועיות גדולה הרגיע אותנו כי אין שום בעיה וכי הוא "מספח" אותנו אל הקבוצה שלכם (100 ילדי כיתות י"א מבית ספרך שעשו את אותו המסלול שלנו רק בכיוון ההפוך).

אל סמי הצטרף צפריר מינצר מנהל הטיול וסייע לנו ככל הנדרש ויחד איתם כל הצוות.

בתור התחלה גויסו עבור ילדינו בגדים חמים מילדי השכבה והיינו גם הראשונים שהוזמנו לאכול מן המרק החם שהוכן לארוחת הערב ומהארוחה המלאה מאוחר יותר.

הצוות המלווה היה גם זה שסייע לרכב שלנו להגיע עם הציוד לקראת חצות אל המחנה, ואחת המדריכות אף העבירה אלינו אוהל בו יכלו הילדים להצטופף יחד ולהתחמם או כפי שנטע מחנכת הכיתה תיארה זאת:

"ובלילה, כשהציוד לא מגיע והשעה כבר אחרי 23:00 ובחוף 7 מעלות וקר, ממש קר, גם 20 ילדים (במידות של מבוגרים), יכולים להצטופף באוהל אחד שהיצרן ייעד לשבעה בלבד- ועל מצע קשה מרוצף באבנים, תחת כמה פיסות ניילון טרמי שחילק החובש, ובמקום לקטר, לצחוק ולנסות להירדם.

אך בעזרת חבורת הנערות והנערים, המדבר הקשה, הקר והיבש הפך מקש לזהב, והחול הפך ליהלומים, ומההרים חרזו חרוזים."

ואלו מילות שיר התודה שכתבו הילדים בלילה הקר סביב המדורה עבורכם, "האנשים הטובים באמצע הדרך":

בית ספר לא ידוע, אנחנו אומרים תודה
תודה על הדאגה, על הארוחה על החול-צה.
תודה על נדיבותכם, אנחנו מעריכים אתכם

אוכל טעים בגדים חמים, עוזרים לנזקקים
איך נודה לכם?
כפרה עליכם!

אנחנו פשוט שמחים להיות כאן איתכם

-

פזמון:

זה לא קשור לכסף כסף כסף,
הציוד שלנו לא פה לא פה לא פה,
אלוהים שישמרנו, שבאתם לעזרנו X2

(מצורף פס הקול של השיר)

למחרת בבוקר עמדו ילדי כיתה ח' ושרו בצורה כל כך מרגשת את השיר שהלחינו, כתודה על הנתינה הגדולה שחוו.

נטע, מחנכת הכיתה הזמינה את ילדי השכבה והמלווים להצגת "עלובי החיים" אותה יעלו בבית הספר בחודש מאי ואת הצגת הבכורה אנו מקדישים לכם, מלאכי הדרך, נשמח לראותכם.

במהלך אותו ערב ארוך וקר הודינו על מזלנו ששפר לפגוש אנשים שכאלה, נתינה שכזו וערבות הדדית שמחממת את הלב גם בקור הכי גדול בלילה במדבר.

בהערכה רבה ובהוקרה,

הורי וילדי כיתה ח' ונטע מחנכת הכיתה