

ברכת המנהלת לערב סיכום המסע לפולין, משלחת תש"ע

ערב טוב תלמידים ומשפחותיהם, מחנכות י"ב, תרצה, יהודה ואריה פינסקר,

ערב יציאתכם למסע ברכתי אתכם ובין השאר הבעתי את בטחוני כי תייצגו אותנו בכבוד. אכן, המסע התנהל בהצלחה והתנהגותכם הייתה ראויה ומכבדת.

על כך גאוותנו ותודתנו: למדריך המעולה יהודה, שהתמודד השנה לראשונה אצלנו עם קבוצה אחת גדולה של תלמידים, לרכזת המסע: תרצה ארגמן, שניהלה את הלוגיסטיקה והתכנים, שילבה כוחות עם הצוות של "מעלה שחרות" והנהיגה את הצוות שלנו, לאריה פינסקר, העד היקר, ששוב ידע עם חכמת הלב המיוחדת שלו ליצור קשרים חמים ולהביא את נקודת המבט הייחודית שלו, למחנכות המלוות זהר ושרון ברנט, שהייתה להן זו חוויה ראשונית, ועמדו בה בהצלחה יוצאת דופן, ולצוות שנשאר וליווה מרחוק: נח, סיגל ושרון ולרשטיין. תודה לעמית על הסיוע בהפקת ערב זה. ותודה לכם, תלמידינו היקרים ולהוריכם על כל הגיבוי והתמיכה.

עתה, משחלף מעט זמן יש בי תקווה שהלימוד המוקדם, החוויה, רשמי המסע עצמו והתובנות אליהן הגעתם בעקבותיו- העשירו כל אחד ואחת מכם בידע ובהכרה בהכרח שלנו להיות לעולם מעורבים ולא לעמוד מנגד כאשר מפלים בין אדם לאדם, פוגעים בכבודו או מפרים את זכויותיו.

מעבר לחיזוק המורשת היהודית וחיבתה של מדינת ישראל עבורנו, משאלתי היא שתשכילו לנהוג בצורה שוויונית והוגנת בכל אדם באשר הוא, במיוחד בדרככם הקרובה בשנת השירות ובצבא. היו פעילים במסגרות השונות, מתוך אמונה במערכת הערכים אותה ספגתם גם במסע.

אקרא לכם שיר של המשורר הדני **אולב האוגה** הקורא לאדם לא לזעוק כשהוא נתקל בעוול אלא לעשות פעולה עמוקה ואישית שתיגע לבסוף באנשים אחרים.

אל

תעמיד סם

ותצעק צראש ההר.

כגיבן סזה נכון

ציה שאתה

צרגיש.

הכנס

פניציה

אל תוך בסן ההר,

בנה סם

את הסדנה שלך,

הקס סם את הכבשן,

חגם סם את הברזלים שלך.

ותשיר כשאתה דופק בפטיס.

קולך יגיע אלינו

קולך יגע.

נדע

היכן אתה נצא.