

26/6/2011

ברכת בוגרי מחזור י"ב בערב הסיום

שלום לכל ההורים, המשפחות, המורים והחברים ותודה שבאתם.

היום אנו חוגגים את סיומן של 12 שנות לימוד, וחלקנו גם את השלמת תעודת הבגרות. מעבר להיותו של יום זה יום חג, שמסמל עבורנו את סוף עידן בית הספר, הוא גם מספר על תקופה חדשה שעומדת בפתח.

כדי להגיע לרגע הזה נדרש הרבה מאמץ מצידנו ומעוד הרבה אנשים נהדרים להם רצינו להגיד תודה-

המחנכים שלנו בחטיבת הביניים, ניבה, אורי ורויטל, שהיו הראשונים לקבל אותנו בבית הספר. אנחנו הגענו קטנים ומפוחדים, ואתם עזרתם לנו להשתלב ולהבין לאן הגענו. ניבה ורויטל ברגישות ועדינות אין סוף, ואורי בשיטה הידועה של טאף-לאב. בעזרתכם האדיבה התרגלנו לבית הספר, ובתיכון כבר הרגשנו יותר בנוח להבריז, להרוס, להשחית ולהרגיז. המון תודה.

דנה, שרון, שרון, זהר וסיגל- תודה רבה על המון- המון סבלנות, וויתורים ודחיפות חזקות לעבר קו הסיום. למרות האמרה הידועה- "בתיכון זו כבר אחריות שלכם, אנחנו לא נרדוף אחרים" רדפתם, הצקתם והזכרתם- כמובן שלא בקטע רע.. בלעדיך לא היינו לומדים ונבחנו, ומגיעים בזמן ונכנסים לשיעורים, ומארגנים ערב פתיחת שנה ופורים ומסיבת סיום, ובעצם כלום לא היה זז.. אז סליחה אם היה קצת קשה, לדעתנו זה די השתלם.

כמובן, הגדול מכולם- בולק! תודה שנתת לנו לקחת חלק באירועים החברתיים המעולים שהרמת. תודה על העזרה בתכנון וביצוע של כל אירועי פורים 2011, ובכלל על כל העשייה שלך.

לכל צוות בית התה הנהדר, ולכל המורים שלימדו אותנו עד היום. ליועצים שרון נוח ומור על הייעוץ. למנהלים נורית ודורון על הניהול של בית הספר.

להורים שלנו- שחוך מכל האוכל והעזרה בחזרות, גם גידלו אותנו 18 שנה, תודה רבה, מעריכים ואוהבים אתכם תמיד.

ואחרונים והכי חשובים- אנחנו. כמה טוב להגיע לערב הזה, אחרי שבוע שלם של הכנות וחזרות. למרות הלחץ מסביב, לנו היה ברור מהתחלה שנצליח להרים הופעה מדהימה, אז לא היה צורך בחודשים ארוכים של הכנות.

תודה לנו על שש שנים ביחד, על רגעים טובים יותר או פחות. על חברויות, כיף ותמיכה.

אחרי לימודים מפרכים בחטיבה ובתיכון, מסע לפולין, ערב פתיחת שנה, פורים, ולבסוף גם המסיבה הזאת, צריך להיפרד.

חלקנו מתגייסים לצבא בעוד פחות מחודש, וחלק יחסכו קצת כסף עד גיוס מרץ 2012. מספר רציני של חברה דחו את השירות הצבאי ופניהם מועדות לשנת שירות- בעזרה לנוער במצוקה בכפרי נוער ופנימיות, הדרכת טיולים בבתי ספר שדה ובשליחות צעירה בקהילות יהודיות. אחרים בחרו במסלול המכינה הקדם צבאית- ילמדו, יתבגרו ויתרמו לקהילה. כל הכבוד לנו, ומקווים שכולם יצליחו בדרכם החדשה.

אז תודה רבה לכם שהגעתם, מקווים שתיהנו!
שכבת י"ב 2011.